

## Aan de oever PDF

Rafael Chirbes



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



**DOWNLOAD PDF**

Schrijver: Rafael Chirbes  
ISBN-10: 9789048822249  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 4920 KB

## OMSCHRIJVING

Esteban had zich als jonge man een ander leven voorgesteld, maar is uiteindelijk toch in de meubelmakerij van zijn vader blijven hangen. Een klein familiebedrijf, zoals er vele zijn. Te laat investeert Esteban het verdiende geld in een bouwonderneming om zo een beetje te profiteren van de immense onroerendgoedhausse die al jaren aan de gang is. Maar de onderneming gaat failliet en daarmee ook de meubelmakerij. Het personeel komt op straat te staan. De verpleegster kan hij niet meer betalen, dus hij verzorgt zijn stokoude, dementerende vader zelf. Hoewel Esteban nog een vitale man is, is hij ook realistisch: hij is zeventig en heeft alles verloren wat in decennia was opgebouwd. Wat voor toekomst heeft hij nog? 'Formidabele roman over de status quo van de rafelende randen van Europa. Hoe vertaalt de crisis zich in het dagelijks leven in Spanje.' 4,5 sterren Nu.nl 'Aan de oever, een van de eerste grote romans over de huidige economische crisis.' - Elsevier 'Aan de oever is verpletterend in zijn meedogenloze scherpzinnigheid.' - Der Spiegel 'Duizend keer voortreffelijk.' - ABC 'De beste Spaanse roman over de crisis, en een van de belangrijkste boeken van de afgelopen vijf jaar.' - El País 'Chirbes' talent om de werkelijkheid weer te geven in zijn roerigste en ongemakkelijkste facetten is bewonderenswaardig. Een boek als dit maakt duidelijk dat het juist in deze tijd belangrijk is literatuur te scheppen.' - El Periodico 'Chirbes heeft dé grote realistische roman over de Europese crisis geschreven: kleine luiden, grote kunst.' - DLR 'Aan de oever heet de bittere en in zijn bitterheid grandioze nieuwe roman van Rafael Chirbes. Het lijkt of hij dé roman over de Spaanse crisis heeft geschreven. Maar gelukkig gaat het boek over zoveel méér, zoals over zijn grote thema's dood en vergankelijkheid, die hij bij elke nieuwe roman verder uitdiept.' - Süddeutsche Zeitung 'Aan de oever is grote, overweldigende literatuur.' - Tages-Anzeiger 'Krachtig, ijzingwekkend, meeslepend.' - Stern 'Meedogenloze analyse van adembenemend inzicht en virtuositeit.' - Frankfurter Allgemeine Zeitung

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Aan de oever van de Piedra hilde ik (pocket). Tijdens een reis van een week door de Pyreneeën ontmoet Pilar, een studente uit Barcelona, een jeugdvriend ...

Er zijn meerdere versies van dit lied. Oorspronkelijk kwam dit lied uit een opera. Vroeger zongen de mensen meer liederen dan nu. Zij zongen ook fragmenten die zij ...

Met de linkeroever bedoelt men in het Nederlands de oever aan de linkerkant als men stroomafwaarts kijkt. Een rivier die van zuid naar noord stroomt, ...

**AAN DE OEVER**

[Lees verder...](#)