

Afgesneden herinnering PDF

Werewere Liking



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Werewere Liking

ISBN-10: 9789044513189

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 3835 KB

OMSCHRIJVING

Halla's jeugd is verre van gelukkig. Haar moeder, altijd eerste vrouw geweest, kan zich niet schikken in de positie van tweede vrouw nadat Halla's vader een andere vrouw ontmoet. Zij vraagt echtscheiding aan. Haar moeder krijgt de kinderen toegewezen, maar haar vader gaat hiertegen in beroep. Halla wordt aan hem toegewezen. Na een aantal ongelukkige jaren besluit ze te vluchten en wordt ze zangeres in nachtclubs. Haar liederen maken dat ze opnieuw moet vluchten, ditmaal voor het regime dat haar niet accepteert en haar het zwijgen probeert op te leggen. Halla's eigen verhaal is ook het verhaal van haar tante, en van de andere vrouwen van haar stam. Het geweld, het verdriet, de liefde, de onderlinge verbondenheid en de strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid maken deze roman tot een bijzonder tijdsdocument.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Alle uitleg en meest gestelde vragen over de website en producten van Herinneringen Op Linnen bij elkaar op één pagina.

Een van de markantste vrouwen van Afrika is Werewere Liking (1950); de schrijfster, schilderes, theatermaakster en moeder overste van de kunstenaarscommune ...

Toen hij overleed, en mijn oma de volkstuin verkocht, werd van deze plant een paar stukken afgesneden: ...
Als herinnering aan de tuin en mijn opa.

AFGESNEDEN HERINNERING

[Lees verder...](#)