

Dankbaarheid PDF

Oliver Sacks



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Oliver Sacks
ISBN-10: 9789023497912
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 2649 KB

OMSCHRIJVING

'Ik heb van mensen gehouden en zij hebben van mij gehouden, ik heb veel gekregen en ik heb iets teruggegeven, ik heb gelezen, gereisd, nagedacht en geschreven. Ik heb in contact gestaan met de wereld en de bijzondere uitwisselingen ervaren tussen een schrijver en zijn lezers. Maar in de eerste plaats ben ik op deze prachtige planeet een bewust denkend wezen geweest, een denkend dier, en dat alleen al was een enorm voorrecht en avontuur.' In februari 2015 maakte Oliver Sacks, in een aangrijpend stuk in The New York Times, bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Eind augustus overleed hij in New York, 82 jaar oud. Sinds het bericht van zijn ziekte werkte hij met grote gedrevenheid verder aan de boeken die hij nog wilde afmaken. Intussen publiceerde hij een reeks essays waarin hij probeerde grip te krijgen op het verloop van zijn ziekte en de betekenis van zijn naderende dood. In Dankbaarheid zijn deze stukken bijeengebracht. Het is een boek dat getuigt van een grote veerkracht en menselijkheid: het laat zien hoe iemand die geconfronteerd wordt met het naderende einde toch het leven kan vieren en dankbaar kan zijn.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Psalmen over het thema Dankbaarheid op Psalmboek.nl - zoek psalmen rond een kernwoord of thema.

Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen. Sinds ik dankbaarheid heb 'ontdekt', is mijn leven zoveel mooier. Kan ik veel meer in het moment zijn en geniet ik met ...

leven Geluk is: dankbaar zijn voor wat je hebt. Misschien spreekt de term dankbaarheid je niet zo aan. Gebruik dan bij het verder lezen voor jezelf de woorden "Blij ...

DANKBAARHEID

[Lees verder...](#)