

De gelukkige school PDF

Astrid Schutte



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Astrid Schutte
ISBN-10: 9789088507953
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1373 KB

OMSCHRIJVING

De gelukkige school 1e druk is een boek van Astrid Schutte uitgegeven bij Uitgeverij S.W.P. B.V.. ISBN 9789088507953 In 2002 kreeg Nederland een nieuwe particuliere school die al snel de koppen van alle kranten haalde. Op Iederwijs konden kinderen namelijk zelf kiezen wat, wanneer en hoe ze wilden leren. Nog nooit had de Onderwijsinspectie zo'n radicaal onderwijsconcept voor basis- en voortgezet onderwijs gezien. Nooit eerder waren er bedrijven die de salarissen van leerkrachten betaalden uit sympathie voor een onderwijsconcept. Uit het hele land stroomden belangstellende ouders en onderwijsvernieuwers toe. Als paddenstoelen schoten de Iederwijs-scholen overal uit de grond. Maar politiek Den Haag besloot de vrijheid van de Iederwijs-scholen aan banden te leggen, onder meer door de Leerplichtwet te wijzigen. De Onderwijsinspectie kreeg de opdracht de 'veredelde speeltuinen', waar kinderen volgens critici niks zouden leren, in het gareel te laten lopen. Ruim tien jaar duurde het gevecht om het bestaan van Iederwijs. Moegestreden door de groeiende overheidsbemoeienis en rechtszaken, kritiek in de media, afhakende ouders en financiers moesten de scholen uiteindelijk stoppen of verder gaan onder een andere naam. De Gelukkige School is de reconstructie van een 21ste eeuwse strijd om de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Astrid Schutte vertelt het verhaal van drie leerkrachten en één zakenvrouw die vochten voor het ideaal van een school waar het kind écht centraal staat. Oud-leerlingen laat ze terugblikken op de school en de rol die deze speelde in hun verdere leven.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Vanuit ervaringen op een aantal scholen en de ervaringen van de deelnemers ... je kunt beter met veranderingen en verschillen omgaan en daardoor ben je een gelukkiger ...

Ons brein wint het nog steeds van de meest snelle en geavanceerde supercomputers ter wereld. Daarom is het heel handig als je weet hoe je het kunt managen.

1Galaten 5:22 (liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, vriendelijkheid, geloof, zachtheid) De gelukkige school In 1926 schreef Theo Thijssen het boek de gelukkige klas.

DE GELUKKIGE SCHOOL

[Lees verder...](#)