

## De kant van Swann PDF

Marcel Proust



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



**DOWNLOAD PDF**

Schrijver: Marcel Proust  
ISBN-10: 9789023405443  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 1665 KB

## OMSCHRIJVING

Plaatsnamen, de naam, in de vertaling van Thérèse Cornips, omvat het derde hoofdstuk van het eerste deel van *Op zoek naar de verloren tijd* van Marcel Proust. De jeugdige hoofdpersoon mijmert over zijn kindertijd, over het verschil in de ruimtes die hij betrad, over de werkelijkheid en de gedroomde werkelijkheid, over landen en plaatsnamen, hij mijmert over verre reizen, neemt zich reizen voor, die vervolgens niet doorgaan, beschrijft treinen als genereuze kroonjuwelen, over een Florentijnse lente, over de Champs-Élysées die van betekenis verandert, wanneer daar zijn geliefde Gilberte opduikt - 'Van ons tweeën was ik de enige die liefhad'. Het is ook in dit deel dat Monsieur Swann, de hoofdpersoon van Deel 2, een nieuwe gedaante aanneemt, als de vader van de verafgevoerde Gilberte. Plaatsnamen, de naam, al is het het derde hoofdstuk, kan een weldadige introductie betekenen voor dit meesterwerk van de Franse literatuur, terwijl het voor de ervaren lezers een intense samenvatting kan zijn van het wezen en de persoon van de hoofdpersoon. 'Een subtiel drama zonder eind, vaak heel komisch en grondig decadent: een fin de siècle dat van geen ophouden weet', aldus Gerrit Komrij. Marcel Proust, *Plaatsnamen, de naam*, uit: *Op zoek naar de verloren tijd*, deel 3, *De kant van Swann* (De Bezige Bij, 1993). Vertaling: Thérèse Cornips.

1 Plaatsnamen: de naam  
 2 Toen ik eens in Combray  
 3 Maar dat het beeld  
 4 Die beelden waren om nog  
 5 Die stad, en de Stad der Leliën  
 6 Op een dag  
 7 Kortstondige klimop  
 8 Zolang ik ver van Gilberte was  
 9 Toch zat er enig schot in  
 10 Er was ook een dag  
 11 Ik sleepte Françoise mee  
 12 Op één van die zonnige dagen  
 13 In afwachting herlas ik  
 14 Ik had altijd een plattegrond  
 15 Zij noch mijn vader  
 16 Ik kende op het terrein  
 17 Dat complexe van het Bois  
 18 Ik nam de weg naar de Acacialaan  
 19 Wat een verschrikking!

Uitgegeven door: Meesterwerk  
 Oorspronkelijke uitgever: Uitgeverij de Bezige Bij  
 Spreker(s): Hans Croiset

## WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Bestel De kant van Swann Voor 23:00 besteld, morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een inspirerend advies

Du côté de chez Swann (Nederlandse vertaling: Swanns kant op of De kant van Swann) is het eerste deel van de zevendelige romancyclus À la recherche du temps perdu ...

De kant van Swann. ... Hebban Feuilleton - Bevrijding In het zwart van de spiegel Het land van de zon

**DE KANT VAN SWANN**

[Lees verder...](#)