

De keizer, dat ben ik PDF

Hugo Horiot



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Hugo Horiot
ISBN-10: 9789492068170
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3215 KB

OMSCHRIJVING

De auteur heeft de gevangenis van zijn dromen verlaten om er een meesterwerk van te maken. Een uitzonderlijk verhaal waarin hij de sleutels van zijn gedrag prijsgeeft. Bekroond met de Prix Paroles de patients. Hugo Horiot is verliefd op wielen en alles wat beweegt of draait. Hij is geobsedeerd door de buitenaardse taal van pijpen – ze lopen, zo verbeeldt hij zich, van zijn huis naar het midden van de aard. Hij veroorzaakt eindeloze problemen thuis en haat school. Hij mompelt: 'Ik droom in mijn slaap, ik droom als ik wakker ben', maar hij droomt zo hard, dat hij de wereld om heen buiten sluit. De school is een gevangenis waaruit hij moet ontsnappen, zijn leraren zijn onderdrukkers, en zijn klasgenoten "een schare van vrolijke martelingen." Dit is het portret van een jongen die dan wel lijdt onder zijn autisme, maar tegelijkertijd ook een mooie rebel is, vastberaden om zich een weg door zijn kindertijd te banen om een blijvend gevoel van persoonlijke vrijheid te vinden. Met een nawoord van Françoise Lefèvre, de moeder van Hugo Horiot en auteur van 'De kleine prins zwijgt', de bekroonde roman over haar zoon (ook uitgegeven bij uitgeverij Oevers). Hugo Horiot (Dijon, 1982) is acteur, regisseur en schrijver. Zijn debuut De keizer, dat ben ik uit 2013 won de Prix Paroles de patients, een Franse prijs die schrijvers erkent die in hun werk een levensonderzoek of ziekte als hoofdonderwerp hebben. Hugo Horiot woont in Parijs en is vice-president van het Comité Consultatif National d'Éthique d'autisme de France (CCNE). 'Door ons een inkijk te gunnen in zijn belevingswereld toont Hugo Horiot overtuigend aan hoe veelkantig de logica kan zijn achter de ogenschijnlijk ondoordringelijke gedragspatronen waarmee autisme voor niet-ingewijden gepaard gaat.'- Mappalibri 'Hoe is het om autist te zijn? De Franse schrijver Hugo Horiot weet het indringend te beschrijven in De keizer, dat ben ik. Hoe hij al vanaf zijn vierde heel boos kan worden, als iets hem niet aanstaat, zoals school. Maar ook hoe hij eindeloos gefascineerd wordt door wielen en buizen. In zijn autobiografische roman die in Frankrijk het debat over autisme heeft aangewakkerd, maakt Horiot voelbaar hoe het is met deze ontwikkelingsstoornis op te groeien.- de Volkskrant "Een verbazingwekkend en klinkend verhaal van de 'binnenkant' van autisme - dapper, brutaal, grappig, triomfantelijk en verschrikkelijk ontroerend. Als dokter had ik geen idee, en nu heb ik dat zeker. Verplichte kost voor iedereen - ouder, leraar, schoolgenoot, gezondheidswerker - die een persoon met autisme kent.' - Samuel Shem, auteur van Het huis van God "De auteur heeft de gevangenis van zijn dromen verlaten om er een meesterwerk van te maken. Een uitzonderlijk verhaal waarin hij de sleutels van zijn gedrag prijsgeeft.'- Le Figaro

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De oude minister lette goed op, zodat hij dat kon navertellen als hij bij de keizer kwam, en dat deed hij. ...
"Ik ben ook klaar!" zei de keizer. "Zit het niet goed?"

Fnac: De keizer, dat ben ik, Hugo Horiot". Levering bij je thuis of in de winkel en -5% korting op alle boeken. Koop nieuw of tweedehands .

Hou jezelf niet voor de gek vriend [Keizer] ... Dokter checkt men tracks en zegt dat ik sick ben Ik weet niks van Londen maar je weet dat ik Big Ben

DE KEIZER, DAT BEN IK

[Lees verder...](#)