

De koe knikte ja PDF

Erik Schumacher



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Erik Schumacher

ISBN-10: 9789021412993

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 1850 KB

OMSCHRIJVING

"Mag je dan ook geen kaasstengels meer?" Sinds Erik Schumacher veganist is, kan hij rekenen op onverbloemd medelijden van zijn omgeving. Zelf is hij er blij mee. Afgeschrikt door de vee-industrie ging hij alle treden af. Eerst at hij vaker vleesloos, toen alleen Beter leven, daarna alleen nog vis, en vervolgens werd hij vegetariër. Maar als hij eerlijk was, bleven dat onbevredigende tussenposities. We hebben lang genoeg weggekeken van de waarheid achter ons menu. In het oude Athene kregen koeien voor de slacht water op hun kop gesprenkeld om ze zogenaamd instemmend te laten knikken. Tegenwoordig staan er lachende dieren op vleesverpakkingen. Er valt zoveel te winnen. Een einde aan het leed van miljarden wezens. Een hernieuwde kennismaking met de koe. Een reuzenstap naar een duurzame toekomst. En alles wat we ervoor hoeven te doen is een andere route lopen door de supermarkt.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

'Mag je dan ook geen kaasstengels meer?' Sinds Erik Schumacher veganist is, kan hij rekenen op onverbloemd medelijden van zijn omgeving. Zelf is hij er blij mee.

Dierendag, donderdag 4 oktober 17.00, presenteren Uitgeverij Querido en Erik Schumacher zijn pamflet De koe knikte ja. Josje Kraamer spreekt, Gustaaf Peek neemt het ...

Wanneer het een domme boer niet lukt zijn koe op de veemarkt te verkopen, ... "Ja," dacht hij, ... Sint-Antonius gaf geen antwoord en hij knikte evenmin.

DE KOE KNIKTE JA

[Lees verder...](#)