

De minaret van Bagdad PDF

Michiel Leezenberg



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Michiel Leezenberg

ISBN-10: 9789035144187

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 4983 KB

OMSCHRIJVING

Harems, sluiers, eerwraak, seksslavinnen, steniging van overspeligen, homo's die van torens worden gegoooid... De islam heeft de reputatie repressief en gewelddadig te zijn op het gebied van seksualiteit. Maar dat is niet altijd zo geweest. Nog niet zo lang geleden zagen Europeanen de islam juist als een al te lakse religie die losbandigheid en partnerruil aanmoedigde, en moslimmannen verwijfd en fatalistisch maakte. Maar niet alleen in de westerse wereld is men heel anders naar de islam gaan kijken; ook in de islamitische wereld zelf hebben seksuele normen en praktijken diepgaande veranderingen ondergaan. Dit boek traceert die veranderingen, aan de hand van klassieke religieuze teksten, middeleeuwse sekshandboeken en moderne romans, en van zowel mystieke poëzie als pornografische volksliteratuur. Dat leidt tot menige verrassing. Zo blijken alle klassieke islamtalen een rijke traditie van homo-erotische poëzie te kennen; lesbische geliefden werden aan heteroseksuele stelletjes ten voorbeeld gesteld; religieuze geleerden bespraken zonder schroom de voor- en nadelen van verschillende seksuele posities; en mystieke dichters heiligden de geslachtsdaad. Een nieuwe, striktere seksuele moraal ontwikkelde zich pas heel recent, en heel langzaam: nog in 1963 werd Gerard Reve in Marokko bijna van het strand gejaagd door de zich openlijk prostituerende jongens. Dit boek onderzoekt onder veel meer ook wat de seksuele dimensies van het hedendaagse salafisme zijn en hoe de 'Islamitische Staat' (IS) seks als wapen in zijn oorlogen inzet. Zodoende biedt het een verrassende en verfrissende kijk op het hedendaagse islamdebat. Michiel Leezenberg (1964) is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder publiceerde hij onder meer Islamitische filosofie. Een geschiedenis (bekroond met de Socrates-wisselbeker 2002) en, met Robbert Woltering, De Koran voor beginners.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Harems, sluiers, eerwraak, seksslavinnen, steniging van overspeligen, homo's die van torens worden gegoooid... De islam heeft de reputatie repressief en gewelddadig ...

De minaret van Bagdad kopen? Vergelijk eerst de prijzen op 4shoppers Goedkoop Veel aanbiedingen

Bestel De minaret van Bagdad Voor 23:00 besteld, morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een inspirerend advies

DE MINARET VAN BAGDAD

[Lees verder...](#)