

De oorlog bestond niet PDF

Sophia van Heeks



Sophia van Heeks

De oorlog bestond niet

*Waar was mijn vader toen
Otto Frank langskwam?*



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Sophia van Heeks

ISBN-10: 9789074274807

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 3951 KB

OMSCHRIJVING

'Wat ik heb geleerd, is dat de Tweede Wereldoorlog een belangrijke les was voor bepaalde groep mensen. Die les is: liegen is overleven. Je moest de waarheid ontkennen, je anders voordoen dan je was, een andere persoonlijkheid aannemen, als dat je leven kon redden. Mijn vader had zijn verleden vernietigd, zonder erbij na te denken dat hij hiermee ook mijn verleden had weggegooid. En ik had er op dat moment geen idee van op welke wijze ik ooit nog iets terug zou kunnen vinden van mijn achtergrond.' De identiteit van Sophia bleek te zijn verbonden aan een tijd en wereld die voor haar onbekend was. Maar om deze identiteit te vinden, heeft ze 25 jaar gezocht, van Washington tot Westerbork en van Florida tot Londen. Sophia H.R. van Heeks (Amsterdam, 1947) studeerde Nederlands recht. Ze gaf les in Amsterdam aan de HVA, schreef het boek *Bob heeft coeliakie* en is thans als advocaat werkzaam in Amsterdam.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De oorlog bestond niet (hardcover). 'Wat ik heb geleerd, is dat de Tweede Wereldoorlog een belangrijke les was voor bepaalde groep mensen. Die les is: liegen is ...

Sinds de oorlog liggen mijn boeken niet meer in de boekhandels van Belgrado, dat weet ik van kennissen. ... Het leek wel of die woorden niet meer bestonden.

'De oorlog bestond niet ', door Sophia van Heeks 'Wat ik heb geleerd, is dat de Tweede Wereldoorlog een belangrijke les was voor bepaalde groep mensen.

DE OORLOG BESTOND NIET

[Lees verder...](#)