

De Profeet PDF

Karen Armstrong



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Karen Armstrong

ISBN-10: 9789023469568

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 3990 KB

OMSCHRIJVING

Mohammed werd geboren in 570 na Christus. Gedurende de zestig daarop volgende jaren bouwde hij een bloeiende geloofsgemeenschap, waarbij de basis werd gelegd voor een religie die de loop van de geschiedenis nog steeds op dramatische wijze beïnvloedt. Over zijn leven is meer bekend dan over dat van de stichters van andere belangrijke wereldgodsdiensten, en toch is het onderwerp van veel onbegrip en vergissingen. Tegelijk is Mohammeds levensverhaal relevanter dan ooit, omdat het een cruciaal inzicht biedt in de werkelijke oorsprong en oorzaak van de radicaliserende islam. Na haar eerste boek over Mohammed, vijftien jaar geleden, schreef Karen Armstrong, mede ingegeven door recente ontwikkelingen op mondiaal niveau, een geheel nieuwe studie over deze belangrijke historische figuur. Door zijn verhaal te vergelijken met dat van andere profeten en mystici werpt ze licht op Mohammeds spirituele ideeën, waarbij ze de feiten van zijn leven, door moslims al eeuwen lang beschouwd als basis voor hun eigen leven, gebruikt om de leerstellingen van de islam uit te leggen aan lezers van nu. Met alle helderheid, eruditie en inzicht die haar kenmerken schreef Karen Armstrong met *De profeet* een voorbeeldige nieuwe biografie, waarin na eeuwen van misvattingen korte metten wordt gemaakt met het vertekende beeld dat de westerse opinie over de islam én op de man in het hart ervan zo lang domineerde.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De stem van de bekende acteur Rein Edzard is net als goede wijn onvergetelijk: een diepe warme mannelijke stem met een onroerend zacht timbre en genuanceerde tonen ...

Eens in de zoveel tijd lees ik in 'De Profet' van de Libanese dichter Kahlil Gibran (ca. 1882-1931). Als je zijn werk nog niet kent, lees dan vooral verder, want ...

De woorden 'groot' en 'klein' geven geen waarde oordeel aan. Het slaat uitsluitend op de omvang van de geschriften. In dit deel van het Oude Testament komen ...

DE PROFEET

[Lees verder...](#)