

## De tas van de leraar PDF

H. Kawakami



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: H. Kawakami  
ISBN-10: 9789045015705  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 3576 KB

## OMSCHRIJVING

Hiromi Kawakami (Tokyo, 1958) studeerde aan de faculteit Wetenschappen van de universiteit van Ochanomizu en schreef meerdere romans en verhalenbundels. In 1994 won ze de eerste Pascal Debuutprijs Voor Korte Verhalen met 'Kamisama' (God). Voor *De tas van de leraar* ontving zij in 2001 de Tanizakiprijs. paperback b 19,90192 blz. 13,5 x 21 cmoorspronkelijke titel Sensei nokabanvertaald door Luk Van Haute omslagontwerp Roald Triebels isbn 9789045015705 nur 302 september Tsukiko is achtendertig jaar en alleen. Voor de liefde, zo gelooft zij, is zij niet gemaakt. Dan ziet ze in een kroeg voor het eerst in twintig jaar Sensei, een leraar uit haar middelbareschooltijd, terug. Vanaf dat moment ontmoeten ze elkaar daar geregeld en gaan ze samen op paddenstoelenjacht, naar een feestje onder de kersenbloesems en naar een herberg op een eiland. Allebei zoeken ze elkaars toenadering, terwijl ze die op hetzelfde moment ontvluchten – Sensei door de herinneringen aan zijn vrouw, die hem jaren geleden verliet, en Tsukiko door afspraakjes te maken met mannen van haar eigen leeftijd. Terwijl de dagen rustig voortkabbelen, weten Sensei en Tsukiko echter het leeftijdsverschil te overstijgen en de droefheid in elkaars hart te verlichten. In gevoelig proza en krachtig sprekende beelden vertelt Hiromi Kawakami over een ongebruikelijke liefde. Zelden is een opbloeiende liefde tussen twee mensen zo subtiel en tegelijkertijd zo indringend beschreven. Hiromi Kawakami *De tas van de leraar* roman Meesterwerk dat bekroond werd met de Tanizakiprijs. Hiromi Kawakami is een meester in het spreken in bedekte termen en in terughoudendheid [...] Deze roman heeft alle capaciteit om de liefdesroman van dit jaar te worden.' – Die Zeit. Hiromi Kawakami's poëtische liefdesverhaal heelt bijna alle wonden die Charlotte Roche geslagen heeft.' – Die Welt. Kawakami heeft een laconieke en opmerkzaam tedere verteltrant. [...] Hier is een boek ontstaan dat de lezers gelukkig kan maken.' – Neue Zürcher Zeitung

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

De tas van de leraar (paperback). Hiromi Kawakami (Tokyo, 1958) studeerde aan de faculteit Wetenschappen van de universiteit van Ochanomizu en schreef meerdere romans ...

TAS I AM A TEACHER ZWART is een geweldig cadeau voor elke leraar of lerares. Zo kun je je bewondering uitspreken voor de wijze waarop zij hun werk doen.

Door Frank Heinen Niets moeilijker dan geloofwaardig schrijven over de liefde. Hiromi Kawakami (1958) doet in De tas van de leraar een meer dan geslaagde poging.

**DE TAS VAN DE LERAAR**

[Lees verder...](#)