

De troost van eten PDF

Petra Possel



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Petra Possel
ISBN-10: 9789057597190
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 2070 KB

OMSCHRIJVING

Het eerste wat Petra Possel deed toen ze op kamers ging, was volkorenbrood halen bij de warme bakker. En beenham, roomboter en rode wijn. Ze rekende voorgoed af met Blue Band, boterhamworst en limonadesiroop. In deze bundel schrijft ze met veel smaak over het eten bij haar oma, haar bestaan als culinair recensent en haar ergernissen zoals quinoa-hipsters, dieetgoeroes en kookclubmannen. De troost van eten is een genot voor iedereen die van lekker eten houdt, en bovenal van het leven zelf. Petra Possel (1963) is radiopresentator, schrijver, lekkerbek en wijnliefhebber. Ze presenteert het cultuurprogramma Kunststof, het kook- en eetprogramma Mangiare! en schrijft in NRC Handelsblad over restaurants. Eerder verscheen van haar de succesvolle bundel Vrouw in de rouw. "Petra's observaties zijn zacht, warm en vol, troostend, tongstrelend en oergeestig." Paul de Leeuw

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De dood is in ons deel van de wereld ... Goed eten en drinken misstaat niet op de dag die bij de ... „Ik heb niet de pretentie dat ik troost ...

Dit log is een hobby en niet meer dan dat. Mijn meningen over gelezen boeken en de meningen van de gastloggers zeggen niet of een boek ook daadwerkelijk goed is - of ...

Verse slakken in 't groen. Ik wil zo Frans mogelijk eten, misschien wel de smaak van vroeger toen ik in Frans aandoende eetcafé's escargots bestelde, druipend van de ...

DE TROOST VAN ETEN

[Lees verder...](#)