

En Het Werd Zomer PDF

Rik Felderhof



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Rik Felderhof
ISBN-10: 9789081401227
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1171 KB

OMSCHRIJVING

Rik Felderhof neemt je mee naar zijn kinderjaren waarin hij met flapoortjes en een lui oog van alles op zijn bordje kreeg. Je maakt kennis met zijn flamboyante doch zuinige vader. Ontroerend zijn de persoonlijke verhalen over zijn moeder. In het titelverhaal En het werd zomer... schrijft Felderhof over oma Rebecca met haar beugeltasje waarin zich altijd een zakje met dropjes bevond. 'Als jij elke dag tien keer je neusje opduwt,' zei ze, 'krijg je een wiebertje' Ze deed het voor. 'Je neus mag nooit zo lelijk worden als die van Oma.' Een zekere ironie is de schrijver niet vreemd. Hij weet als geen ander situaties en mensen onder een vergrootglas versneld tot bloei te brengen. Ook zijn belevenissen in Tanzania waar de auteur zelf een huis heeft gebouwd, worden met zwierige pen beschreven. En het werd zomer... is een vrolijke bundel verhalen waarin de lezer wordt meegezogen in een heerlijke wervelwind van humor en emoties. Bij de ene pagina schiet je in de lach en op de volgende pink je een traan weg.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Het Werd Zomer; Laatste nieuws. 12:47 Keira Knightley genoot van kusscènes ... 08:15 Twee miljoen zien jubileum Tussen kunst en kitsch (0 reacties) 08:00 Monique: ...

Zomer was extreem zonnig, droog en recordwarm Het was de warmste zomer sinds 1706 met in De Bilt gemiddeld 18,9 graden tegen 17,0 normaal. Landelijk

En van de liefde wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen Ik was geen kind meer; En het werd zomer Je was zo vrij, ...

EN HET WERD ZOMER

[Lees verder...](#)