

Gevleugelde woorden PDF

Gerard Verbeek



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Gerard Verbeek
ISBN-10: 9789058269560
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1645 KB

OMSCHRIJVING

Ze sluipen vaker in je taalgebruik dan je denkt: spreekwoorden, zegswijzen, citaten en andere bekende uitspraken. Ze maken onze taal interessant en levendig. Van A tot zwijnenstaart gidst 'Gevleugelde woorden' je langs 22.000 spreekwoorden, zowel bekend als onbekend en onterecht onbemind, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zo wist je ongetwijfeld al dat wie wind zaait, storm zal oogsten, maar wist je ook dat windzaaiers gewoon veel uien hebben gegeten? Zoals Plinius de Oude het al zei: men slaat geen boek open zonder iets te leren. 'Gevleugelde woorden' is de ideale manier om de afkomst van de bekendste zinnen uit onze taal te ontdekken en je kennis ervan uit te breiden. Dikwijls gaat het om pareltjes uit de literatuur, overblijfselen van onze geschiedenis, erfstukken uit tijden van weleer of herinneringen aan dagen van volks taalgebruik. Handzaam gerangschikt vind je in 'Gevleugelde woorden' een compleet overzicht van de wijsheidsliteratuur: van citaten uit het Oude Testament tot de goede oude volkswijsheden uit de jaarlijkse scheurkalender, van Guido Gezelle over Cicero en Shakespeare tot de Bond zonder Naam.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Mijn oma uit Veendam sprak Gronings op de Veendammer wijze. Ze zei geen hoes , maar huus ; geen toen , maar tuun ; geen jou , maar ie . Ze was de enige in de ...

Zijn kracht lag in het gesproken woord, in een tijd dat gewapende generaals het voor het zeggen hadden. De Romeinse politicus Cicero klom op tot het hoogste ambt ...

hij sprak alleen maar gevleugelde woorden. soms bleven die hangen aan de hoogste takken van de populier. daar glommen ze als kermisballonnen en kleurden mijn leven ...

GEVLEUGELDE WOORDEN

[Lees verder...](#)