

Trefwoorden: Het andere leven van Jezus van Nazareth download gratis pdf, Het andere leven van Jezus van Nazarethboek pdf gratis, Het andere leven van Jezus van Nazareth lees online, Het andere leven van Jezus van Nazareth torrent, Het andere leven van Jezus van Nazareth epub gratis in het Nederlands, Het andere leven van Jezus van Nazareth mobi compleet

Het andere leven van Jezus van Nazareth PDF

Lenie van Schie



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Lenie van Schie
ISBN-10: 9789082779202
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1922 KB

OMSCHRIJVING

Bij zijn geboorte was Jezus een mens zoals jij en ik. Zijn levenspad voerde hem naar de diepte van het leven zelf. Voor elke zoeker naar waarheid is hij een weg geworden naar het wezenlijke zelf. Jezus van Nazareth is voor de meesten van ons geen 'tabula rasa', geen leeg blad. Velen hebben zeer uiteenlopende associaties bij deze man, die door de westerse christelijke kerk is gebombardeerd tot de 'Enige Zoon van God, gestorven voor onze zonden'. Die gebeurtenis vond tweeduizend jaar geleden plaats. Dat Jezus' leer opnieuw wordt bestudeerd, komt mede door de vondst van vele oude geschriften die een nieuw licht werpen op Jezus' werkelijke missie. Dit verhaal portretteert Jezus van Nazareth als een mens zoals jij en ik. Zijn levenspad wordt vanaf het begin bepaald door het feit dat zijn moeder ongehuwd, zwanger van hem was. Dit maakte Jezus tot een outcast, een getraumatiseerd kind. Het werd voor hem de aanzet voor een zoektocht naar waarheid. Zijn leven leest als een avontuur. Zijn pad is een tocht in het ongewisse, aangedreven door zijn passie voor waarheid en gerechtigheid. Het is een pad dat leidt naar zelfrealisatie. Jezus van Nazareth is, aldus Almaas, de eerste spirituele leraar die ons laat zien dat de ego-identiteit die we allemaal ontwikkelen, geen belemmering maar juist een springplank is. Ze is een springplank voor verdere groei en ontwikkeling. Jezus bevrijdt ons niet van de zonde. Hij bevrijdt ons van de aanname dat we ons ego zijn. Zijn levenspad heeft een nieuwe weg voor ons geopend. Een weg naar een nieuw bewustzijn. "Het Christendom heeft niet gefaald, het is nog niet uitgeprobeerd", G.K. Chesterton

Binnenflap: Het vroege christendom droeg de belofte van zelfverwerkelijking in zich. Maar al in de eerste eeuwen zien we dat het directe ervaren van de Christus in onszelf, door de leer van de vroege kerkvaders wordt vervangen door een pad van devotie. "De directe relatie met het Goddelijke, verkrijg je door geloof en vertrouwen, niet door het kennen'. Zo werd het opnieuw niet alleen zondig, maar zelfs gevaarlijk om te 'eten van de boom van kennis'. En de kerk werd de grootste hinderpaal in het begrijpen en gaan kennen van Jezus' leer. Het is een kleine tweeduizend jaar later. De vondst van oude geschriften in een kruik nabij Nag Hammadi en vrijwel direct daarna de vondst van de Dode Zee rollen, vinden hun weg naar de westerse wereld en haar onderzoekers. Ze bevatten onder meer de evangeliën van Thomas en Philippus. Het evangelie van Maria Magdalena, onderdeel van de 'Berlijnse Codex', was al eerder ontdekt. Deze nieuw ontdekte oude geschriften, laten ons Jezus' Ware Leer zien. Zo begint Jezus aan een nieuwe missie op Aarde. Het is een missie die past in deze tijd; zijn leer laat ons een uniek pad zien waarin persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling centraal staan.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Het klopt dat zij hun beschrijvingen van het leven van Jezus pas ... Ze noemen hem 'Jezus van Nazareth' en 'uit Nazareth', aanduidingen die in andere teksten ...

Jezus van Nazaret (Aramees יֵשׁוּעַ ... tussen de overgeleverde herinneringen en wat er in het leven van Jezus ... was hij een neef van Jezus, maar de andere ...

Na ruim 150 chemische tests weet dr. Arye Shimron het bijna zeker: Jezus van Nazareth is na ... aan een andere broer van Jezus). ... hij leefde, net zoiets ...

HET ANDERE LEVEN VAN JEZUS VAN NAZARETH

[Lees verder...](#)