

Het been in de Ijssel PDF

Joris van Casteren



HET PROMETHEUS
BEEEN
IN DE **IJSSEL**
JORIS VAN CASTEREN

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Joris van Casteren

ISBN-10: 9789044627633

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 4938 KB

OMSCHRIJVING

Joris van Casteren is een van de nieuwsgierigste schrijvers van Nederland. Hij kan zich jarenlang met een onderwerp bezighouden, en door zijn vasthoudendheid weet hij steeds een bijzonder verhaal boven tafel te krijgen. In *Het been in de IJssel* beschrijft Van Casteren een van de wonderlijkste voorvallen van de laatste jaren. In de zomer van 2005 vindt een visser een menselijk onderbeen in de IJssel. Het is onduidelijk wie de eigenaar is van het been. De media pikken het op; Van Casteren schrijft er een stukje over. De zaak lijkt gesloten. Maar Van Casteren kan het been niet vergeten. Van wie zou het zijn geweest, en zou de eigenaar nog leven? Bij toeval blijkt jaren later dat het dna van het been overeenkomt met het dna van een man die in 2005 spoorloos verdween in het Duitse Düsseldorf. Van Casteren besluit op onderzoek uit te gaan. Hij duikt in politiearchieven, bezoekt de begraafplaats waar het been te rusten is gelegd, reist af naar Duitsland en probeert in contact te komen met familieleden en vrienden. Zal het hem lukken het raadsel op te lossen? *Het been in de IJssel* is een schitterend verslag van een speurtocht naar het lichaam en de ziel van een ogenschijnlijk gewone man, die onder de sublieme pen van Van Casteren opnieuw tot leven komt. Joris van Casteren (1976) schreef onder meer de veelgeprezen reportageboeken *Requiem voor een pitbull* en *De man die 2 1/2 jaar dood lag*. In 2005 kreeg hij de Gouden Pen voor zijn reportages. Zijn boek *Lelystad* (2008) werd genomineerd voor de ako Literatuurprijs en voor de M.J. Brusseprijs. In 2011 publiceerde hij het ijzingwekkende autobiografische boek *Het zusje van de bruid*. De pers over *Lelystad*: 'Briljant. de volkskrant ***** 'Dit is een zeer geslaagd boek. de groene amsterdammer 'Een boek dat eigenlijk zijn weerga niet kent in de hedendaagse Nederlandse literatuur. ons erfdeel Over *Het zusje van de bruid*: 'Petje af voor Van Casteren, die van dit drama zó integer boek heeft gemaakt. nederlands dagblad 'Een koel geschreven journalistiek-romaneske grensverkenning over een gedoemde relatie met een gedoemde vrouw. nrc handelsblad

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Het been in de IJssel (paperback). Joris van Casteren is een van de nieuwsgierigste schrijvers van Nederland. Hij kan zich jarenlang met een onderwerp ...

Voor Crimezone bespreek ik af en toe een misdaadgerelateerd boek. Vanaf de eerste berichten over 'Het been in de IJssel' van Joris van Casteren dacht ik: dat wil ...

Het is dinsdagavond 23 augustus 2005 en ik kijk naar de televisie. Op Nederland 2 loopt een politieagent langs de IJssel, ter hoogte van het dorp Wijhe. 'Anderhalve ...

HET BEEN IN DE IJSSEL

[Lees verder...](#)