

## Het Gordijn PDF

**Kader Abdolah**



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: Kader Abdolah  
ISBN-10: 9789044634747  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 3939 KB

## OMSCHRIJVING

Het leven van Kader Abdolah is in twee periodes te verdelen. De eerste helft van zijn leven woonde hij in Iran; de tweede helft begon met een vlucht uit zijn land die hem naar Nederland zou voeren. In Nederland begon hij met een nieuw leven en schreef hij zijn literaire oeuvre. Zijn boeken werden vertaald en hij reisde de wereld over, naar lezers in alle landen. Maar naar één land kon hij nooit meer terug: zijn vaderland. En dat terwijl zijn moeder intussen in de winter van haar leven belandde. Recentelijk reisde Kader Abdolah naar Dubai, het land van zand en olie, om daar zijn moeder en zus te ontmoeten, wat voor haar gemakkelijker was en voor hem veiliger. Hij wilde zijn moeder zien, misschien wel voor het laatst, en vooral omdat ze geleidelijk in de wereld van de dementie aan het verdwijnen was. Maar eenmaal in Dubai aangekomen werd hij geconfronteerd met een geheimzinnige wereld van de ouderdom waarin zijn moeder hem steeds dieper meenam. Het Gordijn is het hoogstpersoonlijke, soms hilarische en soms ronduit pijnlijke verslag van Kaders ontmoeting met zijn moeder. Met het Gordijn neemt de schrijver ons mee op een ongewone reis. Het Gordijn is een compact boek. Maar het is een boek van een grote intensiteit en bevlogenheid, geschreven door een van de fijnzinnigste schrijvers van onze letteren. Kader Abdolah (Iran, 1954) is sinds zijn debuut *De adelaars* (1993) niet meer uit onze letteren weg te denken. Tot zijn grote en internationale succesvolle romans behoren onder meer *Spijkerschrift* (2000), *Het huis van de moskee* (2005), *De koning* (2011), *Papegaai vloog over de IJssel* (2014) en *Salam Europa!* (2016, longlist ECI Literatuurprijs). Over *Papegaai vloog over de IJssel*: 'Een dik, spannend en aandoenlijk boek over migranten en lokale perikelen in Nederland.' *NRC Handelsblad* 'Een prachtig boek om te lezen. Een boek dat tot nadenken stemt.' *Nederlands Dagblad* Over *Salam Europa!*: 'De afwisseling van heden en verleden maakt *Salam Europa!* qua compositie interessant, maar ook verrassend leesbaar.' *Friesch Dagblad*

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Het kiezen van het juiste soort gordijn kan een hele klus zijn. Om te zorgen dat je niks over het hoofd ziet, zetten wij de collectie gordijnen van Linnengordij

Het IJzeren Gordijn was de scheidslijn tussen de kapitalistische West-Europese landen en de communistische Oostbloklanden. In de periode na de Tweede Wereldoorlog tot ...

Welk lidwoord (de of het): "de gordijn" of "het gordijn", wij helpen je graag. Betekenis van gordijn: Stof wat je voor het raam hangt om het licht buiten te sluiten..

**HET GORDIJN**

[Lees verder...](#)