

## Ik kan er nét niet bij PDF

Sander Verheijen



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



**DOWNLOAD PDF**

Schrijver: Sander Verheijen

ISBN-10: 9789402700466

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 1010 KB

**OMSCHRIJVING**

'Een kunstwerk zo authentiek in zijn schijnbare eenvoud dat je je afvraagt waarom zoiets nu pas geschreven is.' AD, ★★★★★'Elke strohalm is er één. Elke strohalm is van ons.' Sander is de vader van Willem en Maurits. De een werd geboren met een zware hersenbeschadiging, de ander heeft autisme. In Ik kan er nét niet bij vertelt hij het hartverscheurende verhaal van zijn eerste jaren als vader van deze bijzondere tweeling. Hij schrijft openhartig over zijn persoonlijke ontdekkingstocht naar het vaderschap, over de tegenslagen die het gezin treffen, maar ook over de blijdschap als een van de jongens een mijlpaal bereikt, over hoe ze knokken en relativeren en bovenal hoop houden. Ik kan er nét niet bij is een ontroerend, maar vooral hoopvol en humoristisch boek. Over Ik kan er nét niet bij: Sander neemt je mee, dwars door zijn leven dat door de komst van de tweeling Maurits en Willem volledig op zijn kop komt te staan. Hij doet dat met een aanstekelijk en onverwoestbaar optimisme en een toewijding waar je stil van wordt.' Charles den Tex, auteur van Bot en Cel'Een ontroerend verhaal over teleurstellingen, hoop en mangosap. Vlot verteld, met humor. Heel herkenbaar!' Matijn Nijhuis, vlogger en NOS-nieuwslezer'Van roze wolk naar donderwolk [...] een indrukwekkend en eerlijk portret over een jong gezin dat op de weg naar geluk een paar flinke haarspeldbochten moet nemen. Het laveren tussen moed en machteloosheid is herkenbaar en ontroerend.' Erik Jan Harmens, auteur van Pauw! en Hallo muur'Wanneer het perfecte plaatje plaatsmaakt voor onvoorwaardelijke liefde. Een ontroerend en oprecht verhaal over een jonge vader en zijn bijzondere gezin.' Judith Visser, auteur van In seizoenen'Zet je aan het denken, maakt je aan het huilen en ja, ook aan het lachen. Sander schrijft prachtig. Een reallife pageturner.' Milou van der Will, auteur van Stil in de stad'Ik heb het gelezen met tranen in mijn ogen. [...] Intiem, aangrijpend, eerlijk.' Ilse Ruijters, auteur van Later als ik dood ben 'Wat een moedig, rauw en eerlijk boek! De nuchtere, soms slapstickachtige schrijfstijl, deed me soms lachen en huilen tegelijk. Een boek dat me nog lang bij zal blijven.' Kim Moelands, auteur van Ademloos'Een ontwapenende blik op een gezinsleven waarin het alledaagse een wonder zou heten. Een verhaal over veerkracht, vertrouwen en het geluk van de kleine dingen.' Janneke Siebelink, hoofdredacteur lees.bol.com'Humor en zelfspot [...] maar vooral héél eerlijk, intiem en ontroerend.' Lindy de Jong, redacteur Hebban.nl'Wat een mooi en sterk geschreven boek. De kracht van het gezin spat van de bladzijden. Een verhaal over liefde, op een prachtige wijze verwoord.' Pauline Goedemans, boekverkoper

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Recensie ik kan er net niet bij van sander verheijen.

Ik kan er nét niet bij (paperback). 'Een kunstwerk zo authentiek in zijn schijnbare eenvoud dat je je afvraagt waarom zoiets nu pas geschreven is.' AD ...

Ik kan er nét niet bij. 391 likes. Sander is de vader van de tweeling Willem en Maurits. In Ik kan er nét niet bij vertelt hij het verhaal van zijn...

**IK KAN ER NÉT NIET BIJ**

[Lees verder...](#)