

## In het spoor van de Moor PDF

Hanny Alders



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: Hanny Alders  
ISBN-10: 9789054291770  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 1424 KB

## OMSCHRIJVING

Na haar twee succesvolle historische reisboeken *In het spoor van de Katharen* en *In het spoor van de troubadour* gaat Hanny Alders opnieuw op reis naar het verleden. In dit reisboek neemt ze de lezer mee naar het Moorse Spanje, waar de Arabieren een rijk stichtten dat bijna achthonderd jaar heeft bestaan. Tolerantie en openheid vormden de vruchtbare bodem voor een ongekende welvaart en de bloei van kunsten en wetenschappen. Al-Andalus, zoals het Moorse rijk heette, overschaduwde in de tiende eeuw alle andere culturele centra van Europa en zelfs die van Bagdad en Byzantium. Waarom was in al-Andalus mogelijk wat in onze 21ste eeuw kennelijk niet wil lukken? Hoe slaagden moslims, joden en christenen erin gezamenlijk een cultuur te scheppen die zijn weerga niet kende en waarvan wij nog steeds de vruchten plukken? Waren de verschillende bevolkingsgroepen werkelijk geïntegreerd in de Moorse samenleving en waarom liep het uiteindelijk toch mis? In de voetsporen van prominente figuren, een verbannen prins, een rebel, een geleerde en een afgezette koning en van de moriscos en mudejares, die de gesel van de katholieke koningen en de Inquisitie trotseerden, wordt de lezer niet alleen langs bekende plaatsen gevoerd zoals Córdoba, Sevilla en Granada, maar ook langs veel minder bekende oorden die een schat aan herinneringen bewaren aan het legendarische Moorse rijk. Hanny Alders werd in 1946 in Rotterdam geboren. In 1987 debuteerde ze met de historische roman *Non nobis*, over de ondergang van de Tempelridders, die met het Gouden Ezelsoor werd bekroond voor het best verkochte literaire debuut. Geloofsvervolgingen en conflicten tussen andersdenkenden vormen het thema van haar gehele oeuvre.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

De culturele sporen van de Moorse volksverhuizing zijn ... Volgens overleveringen ging een arme Moor liever in bad ... Ga zelf op reis in het spoor van de ...

Bestel hier het boek *Generaal Spoor* van Jaap de Moor. Een man die tot zijn dood in 1949 bevelhebber van de Nederlandse troepen in Nederlands-Indië was.

Sommige oude historici gebruikten de naam Moor om naar de Berberstam Liwata te verwijzen. ... (met uitzondering van de in het noorden gelegen gebieden Galici ...

**IN HET SPOOR VAN DE MOOR**

[Lees verder...](#)