

Kookkaravaan PDF

Marcel van Silfhout



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Marcel van Silfhout

ISBN-10: 9789090261454

Taal: Nederlands

Bestands grootte: 2753 KB

OMSCHRIJVING

Het zijn niet de minsten met wie we de liefde voor Marokko delen: Winston Churchill, Orson Welles, A. den Doolaard, Yves Saint Laurent, Jimi Hendrix, The Rolling Stones en U2. Ontdek het land zelf en je zult merken dat het Arabische, Afrikaanse én Berber Marokko je in zijn greep zal krijgen. Kookkaravaan neemt je mee op avontuur. We laten je de keuken proeven met exotische recepten die al honderden, misschien zelfs wel duizenden jaren worden doorgegeven van moeder op dochter. We bezoeken eeuwenoude kasba's, oriëntaalse soeks en sprookjesachtige valleien vol met dadels, palmen en citrusvruchten. Kookkaravaan is een sfeervol reiskookboek met spannende verhalen, ontmoetingen en verrassend lekkere, traditionele gerechten. Dit boek voert je mee naar de middeleeuwse koningssteden, de goudgele zandduinen van de Sahara, de zonnige kusten en het roodrotsige en besneeuwde Atlasgebergte. Het is een even simpele als oprechte uitnodiging: reis en proef met ons mee!

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Kookkaravaan. Het zijn niet de minsten met wie we de liefde voor Marokko delen: Winston Churchill, Orson Welles, A. den Doollaard, Yves Saint Laurent, Jimi Hendrix ...

In de Kookkaravaan wordt er met verve verteld over oriëntaalse soeks en sprookjesachtige valleien vol met dadels en citrusvruchten.

Op een prachtig zomerse zondag 4 september 2011 vierden wij de boekpresentatie van Kookkaravaan in de weelderige moestuin op landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen.

KOOKKARAVAN

[Lees verder...](#)