

## Leerdicht over de natuur PDF

Lucretius



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



**DOWNLOAD PDF**

Schrijver: Lucretius  
ISBN-10: 9789055737802  
Taal: Nederlands  
Bestands grootte: 4537 KB

## OMSCHRIJVING

Ruim tweeduizend jaar geleden schreef Titus Lucretius Caro het leerdicht *De Rerum Natura*, Over de Natuur van de Dingen, waarmee hij de filosofie van de Griekse wijsgeer Epicurus onder de aandacht van het Romeinse publiek wilde brengen. Rome werd in die dagen verscheurd door burgeroorlogen, corruptie en schandalen en de bevolking snakte naar vrede en vriendschap. Dat was nu precies wat de filosofie van Epicurus bood: vrij van angst voor de goden, vrij van angst voor de dood, met vrienden onder elkaar in vrede discussiëren en de geheimen van de natuur ontraadselen. Door alles te weten kan de angst voor het onbekende overwonnen worden en kunnen de goden die geweld, oorlog en bijgeloof in de hand werken, buiten spel worden gezet. In circa zeveneneenhalf duizend dichtregels, verdeeld over zes hoofdstukken, ontvouwt Lucretius de fascinerende wereld van de atomen en de onmetelijke leegte, vertelt hij over onszelf, onze geest, onze ziel en zintuigen, geeft seksuele voorlichting en eindigt met het ontstaan en het reilen en zeilen van de wereld waarin we leven. Op rationele wijze legt hij de wondere verschijnselen in de hemel en op aarde uit. De lezer raakt ontroerd, gefascineerd, geamuseerd en staat versteld. Het is opvallend dat de problemen die Lucretius aansnijdt nog zo verbijsterend actueel zijn.

**Inhoud**  
**Inleiding**  
*De Rerum Natura*, Leerdicht over de Natuur 7  
 Boek I Onsplitsbare deeltjes en onmetelijke ruimte 25  
 Inleiding - Leer van de atomen - Kritiek op de theorieën van andere wijsgeren - De oneindigheid van het universum  
 Boek II Beweging en vormen van atomen 58  
 Inleiding - De beweging van atomen - De vormen van atomen - Atomen hebben geen secundaire eigenschappen - Opkomst en ondergang van onze wereld  
 Boek III Ziel en geest 92  
 Inleiding - Aard en structuur van de geest en de ziel - Het bewijs dat de geest en de ziel sterfelijk zijn - Triomf over de dood  
 Boek IV Zintuigen en gevoelens 124  
 Inleiding - Schijnbeelden - Waarnemen en verwerken - Enkele vitale functies van het lichaam - De gevaren van sex en liefde  
 Boek V Het ontstaan van de wereld 161  
 Inleiding - De vorming van onze wereld - De hemellichamen - Het leven op aarde  
 Boek VI Natuurverschijnselen 203  
 Inleiding - Natuurverschijnselen aan de hemel - Natuurverschijnselen op aarde - Plagen  
 Noten 240  
 Geraadpleegde literatuur 269

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Lucretius' leerdicht *De Rerum Naturā* (d.i. Over de natuur der dingen) beschrijft in zes boeken (in totaal 7415 verzen, dactylische hexameters), de ...

In de 17e en 18e eeuw veranderden in Europa de ideeën over de mens en de natuur. Aan het eind van de 18e eeuw werd het leerdicht van Lucretius heel geliefd in ...

[Www.boekwinkeltjes.nl](http://www.boekwinkeltjes.nl) tweedehands boek, Lucretius - Leerdicht over de natuur - de Rerum Natura

**LEERDICHT OVER DE NATUUR**

[Lees verder...](#)