

Trefwoorden: Lekker afzien zuivert het gemoed download gratis pdf, Lekker afzien zuivert het gemoedboek pdf gratis, Lekker afzien zuivert het gemoed lees online, Lekker afzien zuivert het gemoed torrent, Lekker afzien zuivert het gemoed epub gratis in het Nederlands, Lekker afzien zuivert het gemoed mobi compleet

Lekker afzien zuivert het gemoed PDF

Miel Vanstreels



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Miel Vanstreels
ISBN-10: 9789492954213
Taal: Nederlands
Bestands grootte: 3453 KB

OMSCHRIJVING

Miel Vanstreels (1951) toert al sinds zijn elfde rond op een racefiets. In binnen- en buitenland. Over heuvels en bergen. Mijmeren is zijn meest geliefde bezigheid tijdens het fietsen. Dat gemijmer legt hij vast in senryu's, een op het zenboeddhisme geïnspireerde Japanse dichtvorm, die in de achttiende eeuw ontstond als reactie op de haiku. Een senryu bestaat, net als de haiku, uit drie regels van 5-7-5 lettergrepen. Gaat het in de haiku om 'de puurheid van de natuur', in de senryu staat 'de onvolmaakte mens' centraal. Ideaal voor iemand die niet vies is van enige zelfspot en ironie. De fiets als kapstok voor het leven. 'Miel Vanstreels heeft van de ironie, waarmee hij op speelse manier en zonder veel schroom zijn eigen limieten op de fiets tematiseert, zijn handelsmerk gemaakt: hij mag gerust beschouwd worden als de ongekroonde koning van dit type van gedichten.' (Robin Porrez in 'Een poëtische Trofeo Baracchi'.)

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Zomerfruit is niet alleen lekker en gezond, het brengt ook de nodige verfrissing op warme zomerdagen. Vooral zachte fruitsoorten en steenfruit behoren tot het zomerfruit.

En eentje die uitmondt in onder andere de bundel Lekker afzien zuivert het gemoed. De eerste senryu geeft meteen aan wat de lezer kan verwachten: Senryu op de fiets.

Miel Vanstreels (1951, Godsheide, België) woont in Maastricht. Op zijn elfde kreeg hij zijn eerste racefiets. Sindsdien peddelt hij als een toerist met altijd ...

LEKKER AFZIEN ZUIVERT HET GEMOED

[Lees verder...](#)