

Mijn achterlijke kat Lola PDF

Sylvia Witteman



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Sylvia Witteman

ISBN-10: 9789038803883

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 4426 KB

OMSCHRIJVING

Katten zijn net vrienden: ze jatten eten van je bord, ze willen aandacht als je geen zin hebt en vice versa, ze liggen te slapen op een krant waar je al anderhalf uur naar zoekt en ten slotte gaan ze dood, met achterlating van een diep en machteloos verdriet. Na vele vergeefse bezoeken met haar stokoude witte kater Harry aan een dierenarts die "geen dier kan doodmaken" legt Harry begin deze eeuw toch nog op nogal curieuze wijze het loodje. Nooit meer een nieuwe, besluit Witteman, want verdriet is er immers al genoeg. Maar haar kinderen blijven steeds snerpand zeuren om een huisdier, en die twee "tamme" ratten in Den Haag blijken bepaald niet de oplossing. Met veel omtrekkende bewegingen weet Witteman de aanschaf van een kat nog jaren uit te stellen, maar eenmaal beland in een groene buitenwijk van het verre Washington komt het er toch van, zelfs met twee katten tegelijk: de inmiddels legendarisch domme, dikke Lola, en haar schrandere, atletische broertje Ziggy. Ziggy wordt al spoedig doodgereden en begraven in de zonnige achtertuin, het gezin radeloos van smart achterlatend. Jarenlang regeert Lola vervolgens haar imperium alléén; slapend, in de weg liggend, of scheel kijkend van onbenulligheid. Dan arriveert het kleine streepjespoesje Siepje, en ontvouwt zich een koningsdrama dat door 100 000 volgers op Twitter gevolgd wordt. Kattenliefde is een klassiek literair thema. Tijd voor een bundeling van Wittemans kattenobservaties, aangevuld met een keur aan dierenverhalen.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Als je, zoals journalist Sylvia Witteman, thuis werkt en 3 schoolgaande kinderen hebt, gebeurt er op een dag van alles. Sylvia krijgt bezoek en wil iedereen tevreden ...

Lauren added a status: on page 103 of 240 of Mijn achterlijke kat Lola: "Stel dat ik mijn leven had doorgebracht als enig menselijk wezen in een wereld v...

Mijn achterlijke kat Lola. Katten zijn net vrienden: ze jatten eten van je bord, ze willen aandacht als je geen zin hebt en vice versa, ze liggen te slapen op een ...

MIJN ACHTERLIJKE KAT LOLA

[Lees verder...](#)