

Mijn moeder zei altijd PDF

Jaap Toorenaar



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Jaap Toorenaar
ISBN-10: 9789400400801
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 4634 KB

OMSCHRIJVING

Jaap Toorenaar besloot voor het maandblad Onze Taal de leukste, mooiste en raarste ouderwijsheden te inventariseren en er een bloemlezing van te maken. De uitkomst is dit grappige boekje die je heel wat nieuwe wijsheden leert. Wat zei je moeder altijd als je op een koude dag de deur open liet staan? ‘We stoken niet voor de vogels’ – of ‘voor de klm.’ En je vader, als je als puber zat te mokken? ‘Heb je geen zin, dan maak je maar zin.’ Had je een kersenspit doorgeslikt, dan zei opa geruststellend: ‘Wat door de roeper kan, kan door de poeper.’ Of moeder, liefdevol: ‘Stik niet, kind. Je hebt geld gekost.’ En als vader een maîtresse bleek te hebben, verzuchtte moeder: ‘Als de pik staat, is het verstand naar de kloten.’ Het woordenboek halen ze vaak niet, die nuchtere wijsheden van onze ouders en grootouders. Maar veel van dat soort spreuken verdienen wel degelijk een groter publiek. Mijn moeder zei altijd... is een meesterlijke bundel, die de lezer meeneemt naar nostalgische wijsheden die toch van alle tijden zijn.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

'Mijn vader zei altijd: ... 'Een Hollander, maar volgens mijn moeder is hij in zijn gedrag de meest Indische van de familie. Hij kan ook goed koken.'

Wat je ook doet (zei m'n moeder altijd) Je moet 't leven positief bekijken Dus (zei m'n moeder altijd) Onthou mijn raad (zei m'n moeder altijd) Word maar niet kwaad ...

Wat zei je moeder altijd als je op een koude dag de deur open liet staan? "We stoken niet voor de vogels" - of "voor de KLM". En je vader, wanneer je als ...

MIJN MOEDER ZEI ALTIJD

[Lees verder...](#)