

Na ons de zondvloed PDF

Mineke Schipper



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Mineke Schipper
ISBN-10: 9789035133709
Taal: Nederlands
Bestands grootte: 4373 KB

OMSCHRIJVING

Overal in de wereld delen mensen een diepgewortelde angst met elkaar. Zal onze aarde ten onder gaan door water of door vuur? Door te weinig drinkwater of door te weinig zuurstof? Wordt de hele aarde straks met een dikke laag ijs bedekt of komen we om door de hitte? In de wereld van de wetenschap wordt gespeculeerd over het einde van de mensheid, maar niemand weet er het ware van. Lang vóór de wetenschap hebben oude verhalen al antwoord gegeven op dezelfde vragen. Hoe lang kunnen mensen respectloos met de schepping omgaan voordat de goden ingrijpen? En als er wordt ingegrepen, hoe gebeurt dat dan? Zet vuur van de hemel de wereld in lichterlaaie? Stort de hemel op de aarde? Breekt er een pandemie uit? Of gaan we met z'n allen kopje-onder? Wereldwijd blijken zondvloedverhalen veruit favoriet, al doen ook andere scenario's de ronde. Het mooie van deze verhalen is dat ze laten zien hoeveel geduld goden met mensen hebben voordat ze tot vernietiging overgaan, zo veel geduld zelfs dat er tot nu toe altijd één of twee wonderbaarlijk de catastrofe overleefden. De verhalen in Na ons de zondvloed - afkomstig uit de hele wereld, van China tot Oceanië, van Scandinavië tot Afrika en Amerika - smeden het dramatische einde van de mensheid om tot een hoopvol nieuw begin. Mineke Schipper schreef eerder Trouw nooit een vrouw met grote voeten, een - ook internationaal - zeer succesvol boek waarvoor zij de Eureka Prijs 2005 ontving. In december 2008 neemt zij afscheid als hoogleraar interculturele literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Na Ons de Zondvloed. 10 likes. Na Ons de Zondvloed is het audioproductiehuis van Pieter Blomme, Dieter van Huffel en Timon Van De Voorde. Ze maken...

Je kunt alleen verantwoordelijk zijn voor zover je je bewust bent van zaken en de vraag is in hoeverre mensen individueel of collectief een flauw benul hebben van de ...

De afgelopen week hadden we mooi weer en zon in overvloed (zonsvloed), maar dat is natuurlijk wat anders dan een zondvloed. Dit is een gezegde, het gezegde na mij de ...

NA ONS DE ZONDVLOED

[Lees verder...](#)