

## Ongeschreven tradities PDF

**Halime**



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: Halime  
ISBN-10: 9789047201472  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 4804 KB

## OMSCHRIJVING

Halime groeit op in Rotterdam als dochter van een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Op haar achttiende wordt ze door haar vader uitgehuwelijkt aan een neef in Turkije. Ze ondergaat een bizar huwelijksritueel en getrouwd keert ze terug naar Nederland, waar ze met haar echtgenoot bij haar ouders gaat inwonen. Al het geld dat zij verdienen staan ze af aan haar vader, en pas als er kinderen komen krijgen zij de mogelijkheid om op zichzelf te gaan wonen. Halime kan echter maar niet gelukkig worden met de man die haar vader voor haar heeft uitgekozen en uiteindelijk vlucht zij naar een blijf-van-mijn-lijfhuis. Haar drie kinderen moet ze bij haar man achterlaten om hen niet in gevaar te brengen.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Get this from a library! Ongeschreven tradities : een Turks-Nederlandse vrouw over haar leven tussen twee culturen. [Halime] -- Dit is het verhaal van ...

Zakendoen is in elk land wel anders. Maar vooral in China wordt er veel waarde gehecht aan tradities. Verdiep u daarom in de ongeschreven regels.

Vaak gaat het over ongeschreven regels. ... Binnen deze traditie zijn vooral de sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en respect een belangrijke waarde.

**ONGESCHREVEN TRADITIES**

[Lees verder...](#)