

## Onzichtbaar verdriet PDF

Larissa van der Molen



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: Larissa van der Molen

ISBN-10: 9789492398185

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 1147 KB

## OMSCHRIJVING

Onzichtbaar verdriet - Praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties Dit boek is voor iedereen die meer wil weten over de vele mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan bij een (naderend) en vaak onzichtbaar verlies. Het gaat in op hoe je verlies en rouw vorm kan geven in het dagelijkse leven. De verlieservaringen die opgenomen zijn in dit boek richten zich op 'verlies bij leven' ofwel 'levend verlies'. Met de creatieve opdrachten worden gedachten, belevingen en gevoelens bespreekbaar gemaakt. De opdrachten zijn geschikt om individueel of samen met anderen te maken. Het boek is uitgewerkt aan de hand van 5 vormen van 'verlies bij leven': 1. echtscheiding 2. uithuisplaatsing 3. adoptie 4. opgroeien in een onveilige (thuis)situatie 5. ziekenhuisopname Het boek kan onderdeel zijn van een themakoffer en kan meegegeven worden aan ouder(s) of begeleider(s). Het kan worden ingezet om op school verlies en rouw bespreekbaar te maken maar kan ook creatieve handvatten bieden voor (jong)volwassenen, ouders, begeleiders, verzorgers, leerkrachten, hulpverleners, of grootouders. Larissa van der Molen is maatschappelijk werker en creatief therapeut. Vanuit haar praktijk De Troostboom begeleidt zij sinds 2006 kinderen, jongeren volwassenen en gezinnen bij verlies en rouw. Ook geeft zij trainingen die gericht zijn op de creatieve invalshoek van rouwen. Eerder schreef zij onder andere *Gekleurde Tranen* en maakte ze het kwartetspel "Niet hier, wel dichtbij" (Winnaar International Funeral Award en de Yarden Prijs) en het memospel "Vergeet-me-niet-verdrietjes".

## **WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Onzichtbare rouw en verdriet: het herkennen van verborgen rouw bij jongeren "Verdriet kan zich zo goed verstoppen dat het soms lijkt dat het er niet is!"

Lees het verdriet gedicht: Onzichtbaar geluk. Geschreven door: martin valk op 17 Augustus 2011. Meer verdriet gedichten en gedichtjes lees je op [LeesGedichten.nl](http://LeesGedichten.nl)

Onzichtbaar verdriet Met veel trots kondig ik u mijn tweede boek aan; De titel is Onzichtbaar verdriet en het is een werkboek bij verlies -en rouwsituaties

**ONZICHTBAAR VERDRIET**

[Lees verder...](#)