

## Oorlog en vrede PDF

L.N. Tolstoj



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: L.N. Tolstoj  
ISBN-10: 9789049800437  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 1447 KB

## OMSCHRIJVING

In 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder een manuscript dat generaties van lezers in zijn ban zal krijgen. Aanvankelijk heet het boek Eind goed, al goed, later wordt de titel veranderd in Oorlog en vrede. Delen van het manuscript worden gepubliceerd in tijdschriften en de auteur doet verscheidene pogingen het boek gedrukt te krijgen. Pas drie jaar later zal het boek verschijnen. Deze editie, de oerversie, is prachtig vertaald door Peter Zeeman en Dieuwke Papma. Hij is ongeveer half zo lang als de gecanoniseerde versie en leidt naar een geheel ander einde. Over de dwarsligger® De dwarsligger® is een compleet boek in een handzaam formaat. Een boek dat past in een handtas en zelfs in je broekzak of binnenzak. Een boek dat je overal en op elk moment kunt lezen. Met zijn kleine formaat 12 bij 8 centimeter en lichte gewicht gemiddeld nog geen 145 gram is de dwarsligger® met één hand vast te houden en dus gemakkelijk te lezen.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Het Concertgebouw, met zijn bijzondere akoestiek en kwalitatief hoogstaande programmering een van de meest exclusieve concertzalen in de wereld. Zoek ...

In 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord 'einde' onder een manuscript dat generaties van lezers in zijn ban zal krijgen. Aanvankelijk heet het boek Eind goed, al ...

Geschiedenis: Oorlog en vrede : Internationale verhoudingen 1900-1940 Hoofdstuk 1. "Zum Frühstück auf nach Paris!". Inleiding. Tijdens een rit naar het stadhuis ...

**OORLOG EN VREDE**

[Lees verder...](#)