

## Oorlog in het hoofd PDF

M. Follet



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



**DOWNLOAD PDF**

Schrijver: M. Follet  
ISBN-10: 9789460010125  
Taal: Nederlands  
Bestandsgrootte: 2815 KB

## OMSCHRIJVING

Michel Follet Oorlog in het hoofd Tinnitus, een ophoudelijke zoem- of fluittoon in één of beide oren, treft meer en meer mensen, tot 15 % van de bevolking. Er mee leren leven is meestal het verdict van de neus-, keel- en oorarts. Hyperacusis is zo mogelijk een nog zwaardere auditieve beproeving. Het oor wordt om een onverklaarbare reden overgevoelig voor bepaalde geluiden en frequenties. Mensen met hyperacusis worden vaak gedwongen om hun dagritme, vrije tijd en vooral hun beroepsbezigheden helemaal aan te passen aan deze voor de buitenwereld onzichtbare en onhoorbare kwaal. Michel Follet kreeg veertien jaar geleden tinnitus en hyperacusis aan zijn rechteroor, na het verwijderen van een brughoektumor. Hij werd volledig doof aan die kant. In dit boek maakt hij duidelijk hoe zijn leven veranderde door dit ingrijpende gehoorprobleem. Hij vertelt op badinerende toon over doodgewone, dagelijkse dingen aan de hand van herkenbare en soms grappige situaties. Hij ontrafelt hoe hij door zijn gehoorbeperking meer doordrong tot de essentie van belangrijke dingen in het leven. Oorlog in het hoofd gaat over meer dan over tinnitus en hyperacusis. Het gaat over horen en omgaan met je oren. In zijn relaas neemt Follet vreemde bochten en kaart hij thema's aan die ook goedhorende mensen kunnen inspireren. Het is een verhelderende kijk op waar horen eindigt en luisteren begint. Media-duizendpoot Michel Follet (1959) werkte jarenlang voor radio en televisie in Vlaanderen en Nederland. Hij is peter van de Vlaamse vereniging voor Tinnitus- en hyperacusispatiënten.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Oorlog in het hoofd (paperback). Michel Follet Oorlog in het hoofd Tinnitus, een ophoudelijke zoem- of fluittoon in één of beide oren, treft meer en meer ...

In Oorlog in mijn Hoofd wordt het persoonlijke verhaal verteld van zes veteranen en hun omgeving die al lang worstelen met hun oorlogstrauma's.

Tien jaar na het einde van de oorlogen in voormalig Joegoslavië woedt de strijd in Servië nog in honderdduizenden hoofden. Emotionele problemen zijn dermate ...

**OORLOG IN HET HOOFD**

[Lees verder...](#)