

Op voet van oorlog PDF

Willeke Stadtman



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Willeke Stadtman

ISBN-10: 9789045031460

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 3523 KB

OMSCHRIJVING

Tegen middernacht staan er bij Willeke Stadtman twee agenten op de stoep. Haar jongste broer is dood, zelfmoord. Nog geen maand later volgt het ongeluk van haar oudste broer. Een dode en een zwaargewonde. Ze kan zich niet langer onttrekken aan haar verleden. Ze moet op zoek naar het waarom. Op voet van oorlog gaat over een vader, die getekend door een ongelukkige jeugd in de oorlog een verkeerde keuze maakt, en een moeder, die zich nestelt in de slachtofferrol. Over goed en fout, over schuld en verantwoordelijkheid, over daders en slachtoffers, en over kinderen die een schakel zijn in een tragedie die zich voortsleept over generaties heen, en niet kunnen worden wie ze werkelijk zijn. Lees hier de recensie over Op voet van oorlog van Mieke.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Noord-Korea wil dat Zuid-Korea stopt met de anti-Pyongyang-propaganda via luidsprekers aan de grens en heeft daarvoor een ultimatum van 48 uur gesteld. Gisteren ...

Eén spreekwoord bevat `voet van oorlog` op voet van oorlog zijn/leven (=erge` ruzie hebben) Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote ...

Kinderen hebben vaak een fascinatie voor helden en mensen die 'goede dingen doen', maar een deel van de jeugd moest het na de Tweede Wereldoorlog doen...

OP VOET VAN OORLOG

[Lees verder...](#)