

Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela 2016 PDF

Leo Klaver



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Leo Klaver
ISBN-10: 9789079272716
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 4732 KB

OMSCHRIJVING

Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella Voettocht van Vessem naar Santiago In Vessem/Eindhoven begint op 1 september 2016 de voettocht van Leo Klaver naar Santiago de Compostela. Als hij op 17 december in Santiago arriveert, heeft hij 108 dagen gelopen en ongeveer 2800 kilometer afgelegd. De zon vergezelt hem op zeker 100 dagen. De camino brengt hem lopende over de Via Monastica, over de eindeloze pelgrimsroute langs Vèzelay in Frankrijk en de vaak sprookjesachtige Camino Frances in Spanje wat hij hoopt: nieuwe energie en levenslust. 'En route genoot ik van de stilte en de eenzaamheid. Vier maanden lang zag ik wereld op haar mooist, waar dan ook, hoe dan ook, met wie dan ook', schrijft hij op de achterzijde van zijn boek 'Voettocht naar Santiago de Compostela. Never stop looping for soup.' Elke dag schrijft hij een kort verhaal. Die staan nu in zijn boek. Verwacht geen minutieuze reisverslagen, geen lange uitwijdingen over ontberingen, maar lees zijn 108 humoristische en beschouwende observaties met inzichten, waarin hij zichzelf en de tocht niet spaart. Hij verhaalt wat een pelgrim en route zoal meemaakt: van hilarische gesprekken met Broeder Benny in de abdij in Postel, een optreden (gitaar) voor Zusters van een Orde in Troyes, tot onverwacht prachtige refuges, ontmoetingen met Lost Soul Pelgrims, (ver)dwalingen en versleten zolen. 'Het werd een zeldzaam mooie ervaring die ik eenieder toewens. Vier maanden met prachtig weer, onvergetelijke zonsopgangen, memorabele ontmoetingen zorgen voor rust in mijn hoofd.' In het boek ook foto's in kleur van natuur op zijn mooist. 'Iemand schreef ooit dat een camino je dicht bij de hemel brengt. Ik ben nog nooit in de hemel geweest, maar het is denk ik wel waar. De zonsopgang in Pedrafita do Cebreiro was zo'n moment.'

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Christine Clinckx - Performance The Walk - 2016 Al eeuwenlang trekken pelgrims naar Santiago de Compostella. Ook kunstenaars Christine Clinckx ging op weg. In oa ...

Vergelijk bij Skyscanner acht verschillende pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela en lees deze tips goed door voordat je op pad gaat!

Laatste etappe van Padron naar santiago de compostela. 22km. It is a rainy day, halleluja. De enigste dag dat het tijdens mijn trip regende. Hoort er bij.

PELGRIMSTOCHT NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA 2016

[Lees verder...](#)