

Reconquista PDF

Miquel Bulnes



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Miquel Bulnes
ISBN-10: 9789044639650
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 2449 KB

OMSCHRIJVING

Tegen het einde van de elfde eeuw, tijdens een expeditie om voor koning Alfonso VI de beschermingsgelden te innen van de stadstaat Sevilla, raken de jonge Castiliaanse neven Eloy en Carmelo van elkaar gescheiden. Carmelo wordt in Sevilla onder de hoede genomen van een islamitische vizier, leert Arabisch en neemt dienst in het leger van Sevilla; Eloy wordt benoemd tot infanzon in het door Alfonso VI veroverde Toledo. Uiteindelijk zullen hun wegen elkaar pas weer kruisen wanneer zij tegenover elkaar staan op het slagveld. Aan het begin van de twaalfde eeuw wordt de mozaraabse broeder Pius vanuit Toledo naar een klooster van de orde van Cluny gesommeerd om de biecht te horen van een stervende edele. Terwijl de edele de daadwerkelijke confessie eindeloos voor zich uit blijft schuiven, gaat Pius langzaam aan begrijpen naar wat voor plek hij precies is afgereisd en waarom juist hém deze taak is toebedeeld. Reconquista is een schitterende, groots opgezette roman waarin Miquel Bulnes het fascinerende verhaal van de strijd tussen mohammedanen en christenen in middeleeuws Spanje subliem weet te vertellen aan de hand van een aantal onvergetelijke personages. Miquel Bulnes (1976) schreef de romans *Zorg*, *Lab* en *Attaque*, waarna hij in 2011 de grote historische roman *Het bloed in onze aderen* publiceerde, dat op de shortlist van de Libris Literatuurprijs terecht kwam en in het Frans werd vertaald. "Miquel Bulnes schreef met *Reconquista* een gedurfde, ongelooflijk ambitieuze en spannende roman die je blik op de Middeleeuwen voorgoed verandert." **DE VOLKSKRANT ******* "Deze roman vol bloedbaden, bijgeloof, beeldenstorm, brandschattende troepen, liefde en haat, knok- en kuspactijen, hongersnood, armoede en immense rijkdom, zondige monniken, decadente prinses, rondzwervende vaganten en wat dies meer zij is in zekere zin een genadeloos kunstwerk." **TROUW** "Bulnes schakelt vlot en listig tussen zijn personages, door de tijd, van cliffhanger naar cliffhanger." **DE GROENE AMSTERDAMMER** "Miquel Bulnes gaat Louis Couperus achterna, met een roman over Al-Andalus oorlog en de dingen waarvoor we willen vechten." **DE STANDAARD ******* "Razend spannend." **DAGBLAD VAN HET NOORDEN ******* "Over *Het bloed in onze aderen*: "Het woord "ambitieuze" schiet tekort voor deze spannende en goedgeschreven roman over de opmaat naar de Spaanse Burgeroorlog." **PIETER STEINZ, NRC HANDELSBLAD** "Buitengewoon meeslepend." **HASS/BAHARA, DE GROENE AMSTERDAMMER** "Een imponerend boek. Bulnes zet zich met *Het bloed in onze aderen* in één klap op de kaart als een van onze belangrijkste jonge schrijvers." **ARIE STORM, HET PAROOL ******* "Het literaire hoogtepunt van 2011." **JEROEN VULLINGS, VRIJ NEDERLAND**

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Definitions of Reconquista, synonyms, antonyms, derivatives of Reconquista, analogical dictionary of Reconquista (English)

Boek hotel Eurostars Hotel De La Reconquista in Oviedo met Eurostars Hotels. Besteprijsgarantie op onze officiële website. Breng ons een bezoekje en boek nu!

Reconquista: Tegen het einde van de elfde eeuw, tijdens een expeditie om voor koning Alfonso VI de beschermingsgelden te innen van de stadstaat Sevilla, rake...

RECONQUISTA

[Lees verder...](#)