

Uit de tijd PDF

Ad van Nieuwpoort



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Ad van Nieuwpoort

ISBN-10: 9789044632170

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 4340 KB

OMSCHRIJVING

Uit de tijd 1e druk is een boek van Ad van Nieuwpoort uitgegeven bij Prometheus. ISBN 9789044632170 In *Uit de tijd* schrijft Ad van Nieuwpoort openhartig over zijn passie voor het predikantschap. Voor hem is een predikant niet de stoffige moraalridder met het opgeheven vingertje of een specialist in metafysische waarheden, maar eerder iemand die een poging waagt nieuwe tijden te verbinden met oude bronnen. Van Nieuwpoort noemt zichzelf het liefst 'verhalenverteller', een exegeet van zowel oude woorden als nieuwe tijden. In *Uit de tijd* laat hij zien hoe bijbelverhalen, mits gelezen als literatuur, een rol van betekenis kunnen spelen in het leven van mensen van nu, of die zichzelf nu 'gelovig' noemen of niet. Overbezette dertigers staan een moment stil bij waar zij hun agenda door laten bepalen. Ouders van jonge kinderen reflecteren op wat zij hun kinderen willen meegeven. En ouden van dagen ontdoen zich van benauwende dogmatische ballast uit het verleden. Oude woorden komen tot leven aan een sterfbed, bij een huwelijk of in gesprek met consultants. Bovendien bieden ze, zo laat Van Nieuwpoort zien, adequaat tegengif in een tijd die gedomineerd wordt door de waan van de dag. Dr. Ad van Nieuwpoort (1966) is de predikant van Bloemendaal en Overveen. Daarvoor werkte hij aan de Amsterdamse Zuidas en in Amstelveen. Van zijn hand verschenen onder meer *De kleine Mensengod* (1997), *Tenach opnieuw* (2006), *In Babel* (2011), en met Ruben van Zwieten, *De Bijbel op de Zuidas* (2012). Ad van Nieuwpoort is vaste gast bij het Radio1-programma *Nieuws&Co*. 'In *Uit de tijd* toont Ad van Nieuwpoort zich een zoekende in de ware betekenis van dat woord; zonder belerend of apodictisch te zijn deelt hij de bezieling die hij in oude teksten vindt en onderzoekt hoe die ook nu nog betekenis kunnen geven in ons o zo fragiele bestaan.' Bas Heijne

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De Utrechtse Introductie Tijd, kortweg UIT, is de algemene stadsintroductie voor alle aankomende (master) studenten die in Utrecht gaan studeren.

Voor doodgaan heb je vele uitdrukkingen zoals het loodje leggen, de pijp uit gaan, heen gaan, inslapen, omkomen, het leven laten, overlijden, sterven, ontslapen ...

Een stoplicht springt op rood, een ander springt op groen. In Twente... Uit Amsterdam gekomen is het twee uur rijden naar Twente. Ik mag daar via het Sprekershuys ...

UIT DE TIJD

[Lees verder...](#)