

Vergeten holocaust PDF

Zoni Weisz



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



DOWNLOAD PDF

Schrijver: Zoni Weisz
ISBN-10: 9789024569939
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 2079 KB

OMSCHRIJVING

Zoni is de aangrijpende autobiografie van een zeer bijzondere Holocaust-overlevende: Zoni Weisz. Hij is een man van twee werelden: Nederland en de Sinto-cultuur. Ongeveer een half miljoen zigeuners werden in de Tweede Wereldoorlog gedood door de nazi's. Zoni Weisz overleefde. Hij vertelt over zijn jeugd als Sinto, over het verlies van zijn ouders, zusjes en broertje. Maar ook over zijn wonderbaarlijke loopbaan als topbloemist en arrangeur, en als internationaal promotor van de Nederlandse bloemenindustrie. Nu zet hij zich in voor de zaak van Roma en Sinti. 'Ik heb een bijzonder leven geleid, met een bizar en heel verdrietig begin. Nu kijk ik met voldoening terug. Als ik het over mocht doen: precies zo graag. Mijn verhaal, mijn volk. Daar gaat het mij nog om.' Zoni Weisz is een man die echt iets te vertellen heeft.' Prof.dr. Hans Blom, voormalig directeur van het NIOD 'Zoveel gruwelijke ervaringen - en toch heeft hij het geloof in de mens niet verloren.' Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Wat: De vergeten Holocaust. Holocaust Memorial Day op de Vrije Universiteit. Waar: Vrije Universiteit Amsterdam, Kerkzaal. Wanneer: 23 januari 2013. Tijd: 12.30-15.00 ...

Lees „De vergeten holocaust mijn leven als Sinto, ondernemer en overlevende" door Zoni Weisz met Rakuten Kobo. Zoni is de aangrijpende autobiografie van een zeer ...

De vergeten holocaust. Zoni is de aangrijpende autobiografie van een zeer bijzondere Holocaust-overlevende: Zoni Weisz. Hij is een man van twee werelden ...

VERGETEN HOLOCAUST

[Lees verder...](#)