

Verzamelde gedichten PDF

J. Slauerhoff



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: J. Slauerhoff
ISBN-10: 9789038804002
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 4796 KB

OMSCHRIJVING

In 1941, vijf jaar na de dood van J. Slauerhoff, verschenen zijn Verzamelde gedichten, samengesteld door de jonge letterkundige Kees Lekkerkerker. Zijn Verzamelde gedichten beleefden bijna tachtig jaar lang, vrijwel onveranderd, herdruk op herdruk – ondanks het feit dat er inmiddels flink wat onbekende gedichten waren opgedoken. In deze volledig herziene leeseditie van de Verzamelde gedichten is alle poëzie van Slauerhoff voor het eerst in de juiste volgorde samengebracht. Alle door hem gebundelde en verspreid gepubliceerde gedichten en alle later in de nalatenschap aangetroffen poëzie zijn aangevuld met circa honderd niet eerder in de Verzamelde gedichten opgenomen verzen, waaronder Slauerhoffs studenten poëzie, vertalingen, en gewraakte spotverzen. Uit Verzamelde gedichten blijkt wederom dat Slauerhoff de grootste dichter van zijn generatie was. Bezorgd door Hein Aalders en Menno Voskuil. Over Slauerhoff: "Slauerhoff doet je begrijpen dat het niet uitmaakt of je in het zand schrijft, als een bedelmonnik door het land trekt, of op een vrouw wacht die niet bestaat, zolang je je eigen leven maar niet verkwist." – Arnon Grunberg "Slauerhoff leeft overal en in alle tijden tegelijk." – W. F. Hermans "Een ras-kunstenaar, een groots-onbekommerde om de betweterij van schoolmeesters en farizeeërs, een der weinigen waarin de Hollandse poëzie haar eigen voortreffelijkheid met achteloze grootheid overtreft." – H. Marsman

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

In 1941, vijf jaar na de dood van J. Slauerhoff, verschenen zijn Verzamelde gedichten, samengesteld door de jonge letterkundige Kees Lekkerkerker.

Amsterdam Academic Archive Ed. Hoornik is door Martinus Nijhoff wel 'de eerste twintigste-eeuwer' in de Nederlandse poëzie genoemd, omdat hij door 'zijn...

Ida Gerhardt Uit "verzamelde gedichten" Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Genneep, 1980 .
Verwachting Weet gij het ook de ganse nacht? De vogels komen. Aan een geuren

VERZAMELDE GEDICHTEN

[Lees verder...](#)