

## Vrouw in het blauw PDF

Tania Kambouri



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



**DOWNLOAD PDF**

Schrijver: Tania Kambouri

ISBN-10: 9789089756015

Taal: Nederlands

Bestandsgrootte: 4611 KB

## OMSCHRIJVING

De Duitse politieagente Tania Kambouri was het helemaal zat. Voor de zoveelste keer was ze negatief geconfronteerd met haar vrouw-zijn en haar Griekse afkomst. Een Turkse migrant had haar opzij geduwd, beledigd en uitgescholden. Hij wilde alleen geholpen worden door mannelijke politiebeambten. Nog diezelfde nacht schrijft Kambouri, als de noodkreet van een politie-agente, een brandbrief naar haar politievakbond. 'Wat is de toekomst van ons land, wanneer migranten die de wet overtreden weigeren in hun nieuwe vaderland de regels te accepteren? Ze overschrijden méér dan één grens: geen respect voor vrouwen, geen respect voor de politie, geen respect voor de staat waarin we leven.' De kern van Kambouri's betoog: de migrantenproblematiek kan volledig escaleren. Terwijl steeds meer Duitsers klagen dat zij zich in eigen land niet meer thuis voelen, staan Kambouri en haar collega's vrijwel dagelijks bloot aan verbaal en fysiek geweld door moslims. Maar de politie deinst ervoor terug op te treden tegen de agressieve migranten. Men zwijgt uit angst als racist of zelfs nazi weggezet te worden. In *Vrouw in het blauw* beschrijft Tania Kambouri haar schokkende ervaringen als politieagente. Haar boek is een alarmoproep voor politie, politiek en samenleving. Het raakte een open zenuw en ze kreeg ze bijval van collega's uit het hele land. De media pakten de stormvloed van protesten op. De reacties waren overweldigend en startten een brede discussie. (Fragment) 'Laten we het geweld, het gescheld en de minachting voor vrouwen en minderheidsgroepen benoemen. Ik heb liever een open vizier dan schijnheiligheid. [...] Ik verlang niet meer dan respect!' Honderden collega's steunden Tania Kambouri's brandbrief waarin ze een cultuur van 'wegkijken, verdringen, negeren' hekelt. In *Vrouw in het blauw* beschrijft ze haar ervaringen. Met een exclusief voorwoord door Gerlof Leistra, misdaadjournalist van Elsevier. Tania Kambouri (1983) groeide op in het Duitse Bochum in een familie met Griekse roots. Als politieagente gaat ze dagelijks op patrouille.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Vrouw in het blauw direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij literatuur-kopen.nl. Voor al je literatuur en romans.

Dame in het blauw voor een spiegel Rik Wouters . De ... Drie studies van een naakte vrouw op de rug gezien

Vrouw in het blauw (paperback). De Duitse politieagente Tania Kambouri was het helemaal zat. Voor de zoveelste keer was ze negatief geconfronteerd met haar ...

**VROUW IN HET BLAUW**

[Lees verder...](#)