

Vuile handen PDF

John Sandford



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: John Sandford
ISBN-10: 9789400501119
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1245 KB

OMSCHRIJVING

Op een bitterkoude ochtend in Minnesota stormen drie gemaskerde mannen een ziekenhuisapotheek binnen. Ze binden alle aanwezigen vast en halen de kasten leeg. Maar er gaat iets mis en een van de personeelsleden sterft. Eén vrouw kan de daders identificeren: Weather Karkinnen, chirurg en echtgenote van onderzoeker Lucas Davenport. De opdrachtgever van de mannen beseft dat een overval-met-doodslag betekent dat de politie kosten wat kosten zal proberen de daders te vinden. Besloten wordt om de vrouw te lokaliseren. Zij was de enige getuige. Nu moet ze dood. Lucas Davenport, die al gauw zelf op dit dossier zit, komt daarmee onder toenemende druk te staan om het brein achter de overval te ontdekken. Niet alleen vindt er inderdaad een aanslag op Weathers' leven plaats, ook worden de dode lichamen van twee criminele motorbendeleden buiten de stad gevonden. Davenport vermoedt dat hun dood te maken heeft met de ziekenhuisoverval en dat zij door hun eigen medebendeleden zijn omgebracht, maar waarom? John Sandford is het pseudoniem van journalist en Pulitzer Prizewinnaar John Roswell Camp. Hij debuteerde in 1989 en is inmiddels een van de best gelezen misdaadschrijvers ter wereld. Sandford schreef dertig thrillers, waarvan eenentwintig in de Lucas Davenportreeks en vier in de Virgil Flowers-serie. Hij woont in Minnesota.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Welkom terug bij Vuile Handen, onze nieuwe serie over de oogst uit onze bloedeigen MUNCHIES-moestuin, ergens op een dakterras in New York. We nodigen chefs ...

Vuile handen. Op een bitterkoude ochtend in Minnesota stormen drie gemaskerde mannen een ziekenhuisapotheek binnen. Ze binden alle aanwezigen vast en halen de kasten ...

Vuile handen. Column Maan Leo De beroemde en inmiddels ook enigszins beruchte dichter Lucebert zei ooit: 'Ik geloof niet dat iemand die bij zinnen is en de ...

VUILE HANDEN

[Lees verder...](#)