

## Wieke in Zambia PDF

Wieke Biesheuvel



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



**DOWNLOAD PDF**

Schrijver: Wieke Biesheuvel

ISBN-10: 9789089754721

Taal: Nederlands

Bestands grootte: 1270 KB

## OMSCHRIJVING

In de jaren zeventig reist backpacker Wieke Biesheuvel jaarlijks iedere zomer naar het platteland van Kenia. Dat houdt in: samenwerken met de dorpsbevolking, slapen op de grond, zelf kippen slachten, water halen bij een stroompje. Voor de jonge Wieke betekent Afrika de ultieme vrijheid, gemeenschapszin en avontuur. Ze wil terug, liefst voor jaren. Veertig jaar later verhuist Wieke samen met haar man Rob naar Zambia. Het stel woont vlak bij South Luangwa, een van de mooiste nationale wildparken van Afrika. Terwijl Rob in een lokaal ziekenhuis als chirurg aan het werk gaat, zit ook de doortastende Wieke niet stil. Onder haar leiding en dankzij de gulle giften van haar duizenden volgers op Facebook zorgt ze dat er tal van waterpompen geïnstalleerd worden op plekken waar dat zo hard nodig is. Afrika, zegt Wieke, is zoveel meer dan oorlog, honger, corrupte leiders en armoede. Zo laat ze ons in dit boek kennismaken met de altijd gemoedelijke Zambianen op het platteland, die net als wij graag in vrede, vrijheid - als het even kan met wat welvaart - hun leven willen leiden. En tot slot laat ze ook zien dat zestig-plus zijn niet betekent dat je op je handen moet gaan zitten. 'Laat ze vooral wapperen en zoek naar voedsel voor je ziel.' Een lezer schreef: 'Een inspirerend en nuchter boek van de populaire Libelle-columniste over haar dagelijks leven in Zambia. Als lezer heb je het gevoel er zelf bij te zijn.' Wieke in Zambia is vol avontuur, emoties en ontroerende momenten. Een boek over bijzondere belevenissen in een land dat corruptie, armoede en verdriet even makkelijk Wieke Biesheuvel (1948) is al vijftienvijftig jaar columniste bij Libelle. Ruim 25.000 mensen volgen haar Facebookpagina Wieke Biesheuvel in Zambia. Ze is de oudste dochter van oud-premier Barend Biesheuvel. 'Mijn vader stuurde mij al jong de wereld in en daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor.'

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

Libelle's columnist Wieke Biesheuvel (69) schrijft al 25 jaar voor Libelle. Sinds zes jaar doet ze verslag van haar leven vanuit Zambia, waar ze woont.

Wonen, werken en liefhebben tussen gastvrije, doodarme mensen 'Nederland is mijn vaderland, Zambia mijn moederland' Al in de jaren zeventig reisde Wieke ...

Wieke in Zambia (paperback). In de jaren zeventig reist backpacker Wieke Biesheuvel jaarlijks iedere zomer naar het platteland van Kenia. Dat houdt in ...

**WIEKE IN ZAMBIA**

[Lees verder...](#)