

Willem Holleeder PDF

John van den Heuvel



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: John van den Heuvel

ISBN-10: 9789085103967

Taal: Nederlands

Bestands grootte: 3702 KB

OMSCHRIJVING

Als tiener weet Willem Holleeder al waar Abraham de mosterd haalt. In de jaren zeventig vormt hij met zijn maten Sam Klepper, John Mieremet en Cor van Hout in de Amsterdamse Kinkerbuurt een bende die met geweld een vermogen bijeen rooft. In november 1983 zijn Holleeder en Van Hout verantwoordelijk voor de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer. Hoewel de daders na een lang juridisch steekspel zijn opgepakt en veroordeeld, is een groot deel van de buit van 35 miljoen gulden nooit teruggevonden. Na hun vrijlating in 1992, stappen de gezworen kameraden in de drugshandel en later ook de vastgoedwereld. Daar ligt niet alleen het grote geld, maar loert ook het gevaar. Want steeds meer mensen uit hun directe omgeving komen om het leven door brutale liquidaties. Als de teller op 25 staat, grijpt Justitie eindelijk in. Zelfs advocaat Bram Moskovicz raakt in het web rond Holleeder verstrikt. Na de dood van vastgoedhandelaar Willem Endstra, de man die naar men zegt als bankier van de onderwereld optrad en miljoenen heeft witgewassen, vallen de misdadige puzzelstukjes rond Holleeder langzaam samen. De eerste dag van het afpersingsproces in 2007 wordt nog gemarkeerd door een raketaanval op de zwaar beveiligde rechtbank, een unicum in Nederland! Maar de ernstige hartafwijking van Holleeder weerhoudt de rechtelijke macht er niet van om hem verder te vervolgen en uiteindelijk te veroordelen.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Presentatrice Miljuschka Witzenhausen (33) onthoudt zich normaal gesproken van commentaar over haar moeder Astrid Holleeder en haar oom Willem Holleeder.

Fred Ros, getuige in het proces tegen Willem Holleeder, ontkent dat hij ooit door Thomas van der Bijl is benaderd om Willem Holleeder te liquideren.

Vele Amsterdammers dachten in de herfst van 1983 hetzelfde. Ze zagen zijn foto in de krant en riepen uit: 'Hè? Wimpie?' Dat Willem Holleeder tot zoiets in staat was.

WILLEM HOLLEEDER

[Lees verder...](#)